

Een moraalfilosofe als collega (nvdr. vind ik leuk)

'Flappie met pruimen?'

■ Peter Lambert

Tine Ketelaars is educatief medewerkster bij Ziekenzorg CM. Zij zorgt dus tijdens de werkuren vooral voor mensen, maar in haar vrije tijd zorgt ze vooral voor dieren. In 2012 behaalde ze de graad van Master in de Moraalwetenschappen. 'Flappie met pruimen?' was de titel van haar Masterproef.



En wij die dachten dat het er op de universiteit ernstiger aan toe ging... (nvdr. vlotte opener)

Tine: De titel is een beetje spelerei, maar hij dekt wel de lading. Ik bedoel ermee dat, als je een leuke en nauwe band hebt met een konijn en je geeft het om die reden ook een naam (Flappie dus!), dat het dan ineens veel moeilijker wordt om het op een winterse zondag (met pruimen en al) aan je familie voor te schotelen. De mens-dierrelatie is geweldig intrigerend. Jarenlang kon ik niet bevatten waarom mensen met huisdieren bijvoorbeeld vlees aten. Ik zag Flappie als mijn geliefd huisdier, en een ander zag het eerder als een delicatessen. Want consumptiedieren geven we natuurlijk geen naam, geen enkel restaurant heeft 'Bella-tong in madeirasaus' op het menu staan. Zodra we een dier een naam geven, wordt het een individu.

Jij geeft dus aan al je dieren zo vlug mogelijk een naam? (nvdr. want anders eet je ze op)

Tine: Absoluut! Ik heb een geit en een bok, Jojo en Mefisto, twee varkens, Mo en Molly en een stel hanen: Cesar, Nero en Julke (Romeinse keizers?). Het zijn wat je noemt 'tweede kans dieren' die elders geen onderdak vonden of die mensen liever kwijt dan rijk waren. Die lopen bij mij thuis allemaal samen op een weide.

Ik probeer er alle randvoorwaarden te scheppen opdat ze natuurlijk gedrag zouden kunnen stellen, om volop 'dier' te kunnen zijn. Ik wil gelukkige en blijde dieren die openstaan voor een zinvolle en deugddoende mens-dierinteractie.

Dieren maken volop deel uit van onze morele cirkel? (nvdr. een ethische term maakt altijd indruk op moraalfilosofen)

Tine: Zo wil ik het horen. We zijn ondertussen al zover geëvolueerd dat we als mens verantwoording verschuldigd zijn over hoe we met dieren omgaan en dat is maar goed ook. Al blijft er nog een hele weg te gaan.

Daar zorgt GAIA wel voor! (nvdr. ook goeie teaser werkt altijd)

Tine: Gaia is natuurlijk wat controversieel in zijn strategie. Soms gaan ze heel agressief te werk en zo overtuig je geen mensen, maar ik sta wel achter hun gedachtegoed. Ik voel me meer betrokken bij EVA vzw (Ethisch Vegetarisch Alternatief), die hebben een interessante visie op vegetarisme, zonder opgestoken vingertje.

Je richtte zelf ook een vzw op? (nvdr. nu even terzake)

Tine: In januari 2013 heb ik samen met mijn man en moeder (nvdr. ook zij kregen

zo vlug mogelijk een naam: Thomas en Katrien) De Groene Oase opgericht. Het motto van de vzw is 'Mens en dier in harmonie'. Positieve mensdierinteracties zijn zeer zinvol voor senioren en mensen met een beperking. De positieve effecten zijn wetenschappelijk aangetoond. Dieren helpen mensen om tot rust te komen. Zo worden paarden en dolfijnen steeds vaker ingezet in een therapeutisch model om verlies en trauma's beter te verwerken. Maar ook dichterbij ons, voor senioren, is een huisdier heel heilzaam. Het vermindert de stresshormonen, senioren worden minder vlug ziek en genezen sneller. Ook en vooral psychisch wordt de invloed zwaar onderschat. Een huisdier geeft onvoorwaardelijke liefde aan zijn baasje, liefde die niet oordeelt.

Dat heb je uit de bijbel. (nvdr. even mijn bijbelkennis etaleren)

Tine: Ja, maar mensen hebben het daar wel eens moeilijk mee. Een dier ziet geen rolwagen of loophulpje, het ziet de mens die erin zit of ermee stapt. Senioren krijgen van hun huisdier vaak wat ze van anderen niet meer krijgen, volle waardering en respect. Het is een andere vorm van contact, een dier maakt andere emoties los, en ze bevorderen het sociaal contact. Zelf te kunnen zorgen voor een ander, al is het dan een dier, is bovendien heel be-

langrijk voor het zelfbeeld en de levenswil van de senioren. Het verhoogt hun autonomie, ze zijn niet langer uitsluitend afhankelijk van anderen maar kunnen zelf ook 'zorg' dragen.

Moet het hondje mee naar het woonzorgcentrum? (nvdr. kon beter)

Tine: Als dat zou kunnen! Er zijn al WZC's die het oppikken en huisdieren inschakelen in de therapie. Ze doen bejaarden meer vertellen en bewegen. Sommige begeleiders waren stomverbaasd. Bejaarden die amper nog bewogen, staken plots hun handen uit om de dieren te aaien. Dat is toch schitterend?

Wil je met je vzw daarvoor ijveren? (nvdr. opendeurvraag)

Tine: Och ja, we willen zoveel, maar de vzw staat nog in zijn kinderschoenen. Wij wonen in de Oude Pastorij in Bavikhove. Beneden is er een ontmoetingsruimte van de gemeente en wij wonen boven. Wij geven regelmatig ontmoetingsnamiddagen en werken nu vooral aan bekendmaking. We hebben vooralsnog meer dromen dan plannen. Maar ooit vallen ze samen. Een groen domein, daar droom ik van, met veel ruimte voor dieren en ontmoeting, en wie weet een woonvorm waar senioren en mensen met een beperking kunnen verblijven.

Wat doe je straks als je thuiskomt? (nvdr. getelefoneerde afsluiter)

Tine: Dan geef ik mijn varken een rustgevende massage! Varkens zijn prooidieren en dus heel stressgevoelig, daarom kelen ze ook zo luid als ze vastgegrepen worden. Daar doe ik dus iets aan! (nvdr. leuk om een collega te mogen interviewen die nog enthousiaster over haar hobby en passie praat dan over haar werk!)

<http://groeneoase.blogspot.be>



ACW is nu beweging.net

Dit nummer van Kikkers in de Poel valt een beetje later in je bus dan gewoonlijk. Dat heeft een goede reden, want op zaterdag 14 juni hielden we het nieuwe netwerk van christelijke en sociale organisaties boven het doopvont in Antwerpen. Kraakvers, inhoudelijk en qua methodiek vernieuwend, maar zonder de rijke traditie en essentie uit het oog te verliezen.

Wie is we?

De 11 stichtende leden zijn: Internationaal Comité, ACV, Femma, Ziekenzorg CM, kwb, Okra, Wereldsolidariteit, Pasar, CM, Familiehulp en KAJ. De 4 geassocieerde partners zijn: Groep Intro, Arktos, Welzijnszorg en Pax Christi. We verruimen: de koepel telde 6 autonome deelorganisaties, het nieuwe netwerk telt 11 stichtende leden en 4 geassocieerde partners. De nieuw opgerichte organisatie 'Beweging vzw' is de organisator van het nieuwe netwerk. Beweging.net is niet zomaar een nieuw netwerk: de stichtende leden ondertekenden samen een handvest waarin zij zich sterk engageren voor een gezamenlijke aanpak vanuit een missie-verklaring.

Waarom een netwerk?

Een horizontaal netwerk is een stevige, flexibele en hedendaagse manier om samenwerking te organiseren rond complexe problemen. Met de juiste mensen en organisaties op de juiste plaats. We kiezen voor een formule die tegelijk wendbaar is en beroep doet op de grote knowhow en kracht aanwezig in het netwerk.

Vanwaar de naam beweging.net?

Met de naam beweging.net zetten we de sterke traditie van de christelijke arbeidersbeweging voort, we behouden de essentie – al is het dan in een andere gedaante (netwerk) en met inhoudelijk de bijkomende focus op kwaliteitsvol leven. Beweging.net is het 'merk' van onze sociale beweging, van onze sociale stroming met een grote rol voor

vrijwilligers en organisaties tussen de staat en de bedrijven.

Geen C in de naam? Maak je geen zorgen: wie we zijn, moet in de eerste plaats blijken uit wat we doen en niet uit onze naam; beweging.net erkent in haar missie de christelijke inspiratie.

De essentie?

Beweging.net is het nieuwe netwerk van christelijke en sociale organisaties. Beweging vzw is de organisatie die instaat voor het organiseren van het netwerk: faciliteren van samenwerking, projecten opstarten en uitvoeren, dienstverlening aan de partnerorganisaties en andere organisaties, overkoepelend sociaal ondernemerschap en wegen op het beleid. Het netwerk, vrijwilligers en hun organisaties nemen een onmisbare plaats in tussen de staat en de markt. Beweging.net wil met de netwerkformule de hedendaagse uitdagingen efficiënt en flexibel aanpakken. Naast emancipatie van werknemers en economische groei gecombineerd met welvaart en herverdeling, schuiven we nu ook nadrukkelijk 'kwaliteit van het leven' naar voor.

Meer info: www.beweging.net

